

LOFPRIJZING, AANBIDDING, DANKZEGGING

O Heer, onze Heer, hoe voortreffelijk is uw naam op de hele aarde! die uw glorie boven de hemelen heeft gezet. Psalm 8:1

U bent waardig, o Heer, om glorie, eer en macht te ontvangen: want U hebt alle dingen geschapen, en voor uw plezier zijn en werden ze geschapen. Openbaring 4:11

Wanneer u de Heer verheerlijkt, verhef Hem dan zoveel als u kunt; want zelfs nog zal hij ver overtreffen: en wanneer u hem verheft, zet dan al uw kracht in en wordt niet moe; want je kunt nooit ver genoeg gaan.
Prediker 43:30

De Heer is mijn kracht en lied, en hij is mijn redding geworden: hij is mijn God, en ik zal voor hem een woning bereiden; de God van mijn vader, en ik zal hem verhogen. Exodus 15:2

O Heer, U bent mijn God; Ik zal u verhogen, ik zal uw naam loven; want je hebt wonderlijke dingen gedaan; uw oude raadgevingen zijn trouw en waarheid. Jesaja 25:1

Zo zegt de Heer: Laat de wijze zich niet beroemen op zijn wijsheid, laat de machtige zich niet beroemen op zijn macht, laat de rijke zich niet beroemen op zijn rijkdom. Maar laat hij die roemt zich hierin beroemen, dat hij begrijpt en mij kent, dat Ik de Heer ben die goedertierenheid, oordeel en gerechtigheid uitoefen op de aarde: want in deze dingen vind Ik vreugde, zegt de Heer. Jeremia 9:23-24

En aan het einde der dagen sloeg ik Nebukadnezar mijn ogen op naar de hemel, en mijn begrip keerde tot mij terug, en ik zegende de Allerhoogste, en ik prees en eerde hem die eeuwig leeft, wiens heerschappij een eeuwige heerschappij is, en zijn heerschappij koninkrijk is van generatie op generatie: En alle bewoners van de aarde hebben de reputatie niets te zijn: en hij doet naar zijn wil in het leger van de hemel en onder de bewoners van de aarde: en niemand kan zijn hand tegenhouden of tegen hem zeggen: Wat doet u? Nu prijs en prijs en eer ik Nebukadnezar de Koning van de hemel, wiens werken waarheid zijn en zijn wegen oordeel: en degenen die in trots wandelen, kan hij vernederen. Daniël 4:34-37

Daarom heeft God hem ook hoog verheven en hem een naam gegeven die boven alle naam is: Dat in de naam van Jezus elke knie zich zou buigen, van dingen in de hemel, en dingen op aarde, en dingen onder de aarde; En dat elke tong moet belijden dat Jezus Christus Heer is, tot eer van God de Vader. Filippenzen 2:9-11

Alle einden van de wereld zullen zich herinneren en zich tot de Heer keren: en alle geslachten van de naties zullen voor u aanbidden. Want het koninkrijk is van de Heer: en hij is de bestuurder onder de volken. Psalm 22:27-28

Geef de Heer, o gij machtigen, geef de Heer glorie en kracht. Geef de Heer de eer die zijn naam toekomt; aanbid de Heer in de schoonheid van heiligheid. Psalm 29:1-2

Opdat mijn glorie u lof toezingt en niet zwijgt. O Heer, mijn God, ik zal U voor altijd danken. Psalm 30:12

Ik zal de Heer te allen tijde prijzen: zijn lof zal voortdurend in mijn mond zijn. Mijn ziel zal haar doen roemen in de Heer: de nederigen zullen ervan horen en zich verheugen. O verheerlijk de Heer met mij, en laten we samen zijn naam verheerlijken. Ik zocht de Heer, en hij hoorde me en verlostte me van al mijn angst. Psalm 34:1-4

Maak een vreugdevol geluid voor God, alle landen: Zing de eer van zijn naam voort: maak zijn lof glorieus. Zeg tot God: Hoe verschrikkelijk zijt Gij in uw werken! door de grootheid van uw macht zullen uw vijanden zich aan u onderwerpen. Heel de aarde zal u aanbidden en voor u zingen; zij zullen voor uw naam zingen. Sela. Psalm 66:1-4

Zing voor God, zing lofzangen voor zijn naam: verheerlijk hem die op de hemelen rijdt met zijn naam Jah, en verblijd u voor zijn aangezicht. Een vader van wezen en een rechter van weduwen is God in zijn heilige woning. Psalm 68:4-5

Ik zal de naam van God prijzen met een lied, en hem verheerlijken met dankzegging. Psalm 69:30

Alle volken die U hebt gemaakt, zullen komen en voor U aanbidden, o Heer; en zal uw naam verheerlijken. Want u bent groot en doet wonderlijke dingen: u bent alleen God. Psalm 86:9-10

O kom, laten we aanbidden en neerbuigen: laten we knielen voor de Heer, onze maker. Psalm 95:6

Geef de Heer, o gij volken, geef de Heer glorie en kracht. Geef de Heer de eer die zijn naam toekomt: breng een offer en kom in zijn voorhoven. O aanbid de Heer in de schoonheid van heiligheid: vrees voor hem, de hele aarde. Psalm 96:7-9

Verheft de Heer, onze God, en aanbidt aan zijn voetenbank; want hij is heilig. Psalm 99:5

Gij zijt mijn God, en ik zal U loven: Gij zijt mijn God, ik zal U verheffen. O, dank de Heer; want hij is goed: want zijn barmhartigheid duurt tot in eeuwigheid. Psalm 118:28-29

Ik zal aanbidden in de richting van uw heilige tempel en uw naam loven voor uw goedertierenheid en voor uw waarheid: want u hebt uw woord verheerlijkt boven uw hele naam. Psalm 138:2

Ik zal u prijzen, mijn God, o koning; en ik zal uw naam zegenen voor eeuwig en altijd. Elke dag zal ik u zegenen; en ik zal uw naam loven voor eeuwig en altijd. Groot is de Heer, en zeer te prijzen; en zijn grootheid is ondoorgrondelijk. Psalm 145:1-3

Prijs de Heer. Prijs de Heer, o mijn ziel. Zolang ik leef zal ik de Heer loven: ik zal mijn God psalmen zingen zolang ik nog ben. Psalm 146:1-2

Laat alles wat adem heeft de Heer loven. Prijs de Heer. Psalm 150:6